

Datum: 19-09-2021, de 12:00 – 16:30

Plaats: Tussenstraat Pelt

Aanwezigen: Ivo Schenkel en Marga, Paul Hotterbeekx, Ben Indestege, Chris Indestege, Emiel Vanderfeesten, Pieter-Jelle Gerbrandts en An Olijslagers

Verslag:

Met zijn zevenen stapten we in onze boten bij de stijgers in de Tussenstraat.

Emiel was erbij maar ging niet mee kanovaren.

We hadden stralend weer.

Na enkele uren in het mooie Hageven en De Plateaux gevaren te hebben – zonder ongelukken – kwamen we aan in Borkel. En daar ... ging Chris Indestege het water in door een verkeerd manoeuvreer bij het aanmeren.

Gelukkig was het lekker weer en waren we dicht bij de auto's, waar reserve-kleding al snel was aangetrokken. Op het terras van een eetcafé hebben we de dag gezamenlijk afgesloten met een heerlijke maaltijd.